



Nieuwsbrief

Nieuwsbrief wijkgemeente de GROTE KERK@ALMELO

Zondag 14 april

Grote Kerk gesloten

De Grote Kerk is deze zondag gesloten. Voor vieringen kunt u deze zondag gaan naar de Pniëlkerk, 10.00 uur met dominee K. Sluiter. Om 10.00 uur is een viering in kerkgebouw De Bleek met dominee K. van der Kamp. De diensten zijn te volgen via <https://kerkdienstgemist.nl/>

Bronnenzondag

Zondag 14 april is het weer een Bronnenzondag. Deze keer twee vieringen uit de bron Bijbel en Traditie. In kerkgebouw de Bleek is om 10.00 uur een dialectdienst. De hele viering wordt gehouden in het Twents. Liefhebbers van de Twentse taal kunnen hun hart ophalen! Het thema is: A'j dialect spreek'n, smaakt 't eet'n aanders. Voorganger is dominee Klaas van der Kamp uit Kampen.

Om 10.00 uur dezelfde dag is een modern oecumenische dienst in de Pniëlkerk, waar dominee Koos Sluiter voorgaat.

Voor meer informatie: <https://www.pga-almelo.nl/bronnendiensten>

Bouwteam Bronnen

Volgende week zondag 21 april: Grote Kerk loslaten

Wijkgemeente de Grote Kerk gaat deze zondag 21 april de Grote Kerk loslaten om de kerk klaar te maken voor ingebruikname voor de hele Protestantse Gemeente Almelo. De dienst wordt geleid door dominee Wiert Sarolea.

Aan het einde van deze viering dragen wij enkele symbolen naar buiten. Dat geldt voor de kanselbijbel, de beide tafelkandelaars, het liturgisch antependium, het avondmaalstel, de afbeelding van het kruis met de Jot, het gedachtenisbord, een foto van de hongerdoek en de Paaskaars. Eenmaal buiten vormen wij allen een halve cirkel op het Kerkplein. Als dit is gebeurd en als iedereen de Grote Kerk heeft verlaten, wordt de deur op slot gedaan. De sleutel wordt vervolgens overhandigd aan een vertegenwoordiger van de Algemene Kerkenraad van onze Protestantse Gemeente Almelo.

Twee zaken zijn bij dit alles van belang: wilt u er rekening mee houden dat tijdens de dienst mogelijk foto's worden gemaakt en/of dat wordt gefilmd door de media.

En dan het volgende: na de dienst drinken wij samen koffie in de Schouw. Zij die dat willen, mogen zorgen voor iets lekkers bij de koffie.

Namens uw wijkkerkenraad: Wiert Sarolea/ Ben ter Haar





Nieuwsbrief

Nieuwsbrief wijkgemeente de GROTE KERK@LMELO

Binnendraagdienst zondag 5 mei

Enkele symbolische voorwerpen die zondag 21 april de Grote Kerk zijn uitgedragen, worden zondag 5 mei tijdens de 'binnendraagdienst' in de Pniëlkerk, daar binnengebracht. U bent zelf vrij te kerken waar u wilt, na het sluiten van de Grote Kerk, maar de Pniëlkerk is onze herberg tijdens de periode dat de Grote Kerk wordt verbouwd. Hier zijn regelmatig diensten met het karakter dat overeenkomt met wijkgemeente de Grote Kerk, met ambtsdragers van wijkgemeente de Grote Kerk. Later in het jaar neemt de wijkkerkenraad van de Grote Kerk afscheid. Dan wordt een bijeenkomst belegd voor de leden van onze wijkgemeente.

Uw wijkkerkenraad

Gemeenteavond PGA over financiën

Het College van Kerkrentmeesters heeft het plan opgevat om uitleg te geven over de begroting en jaarrekening van de Protestantse Gemeente Almelo. Deze bijeenkomst is gepland op dinsdag 16 april, 19.30 uur in de Pniëlkerk. U bent hierbij van harte welkom.

Ineke Munter, scriba College van Kerkrentmeesters

Opbouw van de eerste vleugel

Vanaf januari 2025 wordt de Protestantse Gemeente Almelo in het kader van Loslaten & Opnieuw beginnen ingedeeld in vier geografische

vleugels. In elke vleugel wordt pastoraat en diaconaat dicht bij mensen georganiseerd. Dit gebeurt door een fijnmazig netwerk van contactpersonen, coördinatoren en ambtsdragers. Uiteraard is er ook een onderlinge verantwoordelijkheid van ons allemaal. Predikanten en kerkelijk werkers hebben een vrije rol in het geheel. Daarnaast zijn ook de leden van het uitvaartteam beschikbaar. Zo blijven de taken voor iedereen behapbaar en zijn er veel mensen betrokken. De indeling in vleugels versterkt ook de samenwerking met de buurt en de openheid naar de samenleving. Voor elke vleugel is een budget beschikbaar om invulling te geven aan het elkaar ontmoeten en activiteiten in de buurt, waaronder eventueel het huren van een locatie.

Het proces om te komen tot deze vier vleugels is bijzonder. We beginnen echt opnieuw, maar willen hierbij natuurlijk het werk van de afgelopen jaren en alles wat is opgebouwd niet verloren laten gaan. Dit vraagt een goede voorbereiding. Daarom willen we een eerste opzet van een vleugel maken in een klein gebied: de Aalderinkshoek. Dit gebied is duidelijk in te kaderen en er wonen gemeenteleden van alle huidige wijkgemeenten. Hiervoor willen we heel graag dat er zoveel mogelijk mensen meedenken. Iedereen die vrijwilliger is op pastoraal gebied in de Aalderinkshoek is hierbij van harte uitgenodigd. Denk aan ambtsdragers, maar ook aan contactpersonen, pastoraal medewerkers, ouderenbezoekers, verjaardagfondslopers, postbezorgers, Kerkbalanslopers enzovoort.

We komen bij elkaar op maandagavond 13 mei om 19.30 uur in de Schouw. Tijdens deze avond zullen we samen onderzoeken wat een goede manier is om te starten met eerste opzet van de vleugel in Aalderinkshoek. Hoe zorgen we voor een fijne en goede verbinding tussen gemeenteleden? En hoe zorgen we er tegelijkertijd voor dat we goede contacten (bijvoorbeeld mensen die al jaren voor het verjaardagfonds bij deze gemeenteleden komen) niet verloren laten gaan?

Algemene Kerkenraad





Nieuwsbrief

Nieuwsbrief wijkgemeente de GROTE KERK@LMELO

Doopviering

Zondag 21 april is een doopviering in kerkgebouw De Bleek, waarbij Doortje Schooten wordt gedoopt. Van Doortje en Janna worden doopdruppels aan de regenboog in de gedenkhoek gehangen. Wat zou het leuk zijn als er dan een heleboel kinderen bij zijn. Alle gezinnen worden heel hartelijk uitgenodigd. We zorgen uiteraard voor oppas en kindernevendienst. Wees welkom!

Monica Schwarz



Jeugdwerk Protestantse Gemeente Almelo

Creakerk

Wie wil meehelpen met het organiseren van een bijzondere creatieve viering in de Pniëlkerk op zondag 26 mei? In het Engels heet het 'Messy church', in veel kerken heet het 'Kliederkerk' – maar ik noem het Creakerk: creatieve kerkdiensten voor mensen van alle leeftijden rondom een thema dat in de Bijbel te vinden is én raakt aan ons dagelijks leven. Het zijn vieringen met een sprankeling, levendig en veelzijdig.

Eind april gaan we samen rond de tafel zitten om hiermee aan de slag te gaan.

Wil je wel meedenken en iets bijdragen in de uitvoering, meld je dan aan bij

Monica: hetkerkuiltje@gmail.com of 0546.840484 of via whatsapp 06.25 39 39 74

Pastorale hulp

Voor een gesprek of hulp, zijn emertiuspredikant Arie van Houwelingen en geestelijk verzorger Sape Visser graag u terzijde te staan. Achterwacht is dominee Wiert Sarolea. U kunt hen bereiken: **Arie van Houwelingen (0546 - 433 590), Sape Visser (06 2939 1638), Wiert Sarolea (06 2353 2866).**

Namens uw wijkgemeente Grote Kerk
Ben ter Haar

scriba.grotekerk@pga-almelo.nl