

*12 december 2021 - Grote Kerk in Almelo*

*Derde zondag van de Advent - Gaudete*

*voorganger: ds. N. Pronk*

*organist: Henk Kamphuis*

*lector: Anja Moet*

*met medewerking van enkele leden van de cantorij*

## **Orgelspel**

**Woord ter inleiding – kaarsen worden aangestoken.**

*allen gaan staan*

**Bemoediging en drempelgebed:**

v: In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

**Liedboek: lied 298**

**De eerste psalm**

**antifoon: Liedboek 432c**

1e keer cantorij; 2e keer allen

**Liedboek: lied 85 1 en 2**

allen: antifoon

*allen gaan zitten*

**Kyrie en Lofzang van Zacharias**

v: .....

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen

**Liedboek 301f**

refrein: 1e x voorzang; 2e x allen

**Liedboek 158c 1,2 en 3**

**Groet en Gebed van de zondag:**

v: De Heer is met u allen!

a: ZIJN VREDE IS MET U!

v: ...,

vandaag en alle dagen die komen,

a: DOOR ONZE HEER JEZUS CHRISTUS, UW ZOON.

AMEN.

**DE SCHRIFTEN**

**Lezing uit het Oude Testament: Sefanja 3, 14 – 20**

v/l:...

Woord van de Eeuwige!

a: WIJ DANKEN GOD!

**De antwoordpsalm: lied 85 3 en 4**

**Lezing uit de brieven: Filippenzen 4, 4 – 9**

v/l:...

Woord van de Eeuwige!

a: WIJ DANKEN GOD!

**Liedboek: lied 453 1,2,3 en 4**

*allen gaan staan*

**Lezing van het evangelie: Lucas 3, 7 – 18**

**Acclamatie Liedboek 339f**

*allen gaan zitten*

## Overweging

Liedboek: lied 741 1 en 2

### Gebeden:

- Voorbede: v/l: ... , zo bidden wij samen: Liedboek 368a
- Gebedsstilte
- ONZE VADER...

*allen gaan staan*

Slotlied: lied 450 1,2 en 3

### Wegzending en zegen:

V: ...,

*allen gaan hierna zitten*

### Orgelspel

*Collectes bij de uitgang*

12 december: KIA, binnenlands diaconaat: een stabiel thuis voor kinderen

**In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst.** Ze maakten in hun jonge leven al te veel mee. In De Glind, een klein dorpje in het midden van Nederland, kunnen 120 van deze getraumatiseerde en kwetsbare kinderen wonen en werken aan hun toekomst.

**In jeugdorp De Glind gelooft men sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven.** Verspreid over het verder heel gewone dorp staan 28 gezinshuizen waar deze kinderen een veilig thuis vinden.

*De andere collecte is voor het thuiskerkenwerk van de Grote Kerk.*