

2 november 2022 – Vesper in de Grote Kerk Almelo

Dankdag voor gewas en arbeid

Lector: Kees Blok

Cantor: Jurrien Witvoet

Organist: Henk Kamphuis

Orgelspel

Woord ter inleiding – een kaars wordt aangestoken

allen gaan staan

Openingsvers: Liedboek 194

Lied voor Dankdag: Liedboek 365 1,6 en 7

Psalmengebed: Psalm 103d

1 Ja wat de hemel is voor de aarde,
dat is zijn liefde voor hen die geloven. refrein

2 Zover als het oosten van het westen vandaan is,
zover van ons af werpt Hij al onze zonden. refrein

3 Hij kent ons toch, Hij is niet vergeten
dat wij gemaakt zijn uit het stof van de aarde. refrein

4 Mensen, – hun dagen zijn als het gras,
zij bloeien als bloemen in het open veld;
dan waait de wind, en ze zijn verdwenen. refrein

5 Maar duren zal de liefde van God
voor allen die zijn verbond bewaren,
zijn woord behartigen en het volbrengen. Refrein

Lezing 1 Kronieken 29, 14 -15

Marcus 6, 41 – 42

Meditatie

Stilte

allen gaan staan

Canticum – De Lofzang van Maria: Liedboek 157a 1,2,3 en 4

allen gaan zitten

Gebeden:

- Gebedsaanhef: **Liedboek 301k**
- Onze Vader: **Liedboek 369b**
- Voorbede met acclamatie: **Liedboek 368j**
- Stil gebed

Avondgebed: Liedboek 240 1,2,3,4,5 en 6

allen gaan staan

- Zegenbede: **Liedboek 203**