

20 juni 2021 - Grote Kerk Almelo
Eerste zondag van de zomer - gezinsdienst

voorganger: de heer S. Visser

organist: Henk Kamphuis

zang: enkele leden van de cantorij

Orgelspel

Woord ter inleiding – kaarsen worden aangestoken

allen gaan daarna staan

Bemoediging en drempelgebed:

v: In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

v: Hoor ons aan, eeuwige God!

a: HOOR NAAR ONS BIDDEN!

v: Gij, die ons hart aanziet, Gij, die onze diepten peilt,

a: BLIJF ONS NIET VERBORGEN!

v: Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf.

a: GIJ, HEER, VERGEEF ONS!

v: Doe ons herleven en maak ons weer nieuw.

a: GEEF ONS UW GENADE!

v: Breng ons in het reine met U en met elkaar.

a: ZEGEN ONS MET VREDE

EN LAAT LICHTEN UW AANGEZICHT.

AMEN.

Openingslied

Lied 'Geroepen om te Zingen' 15, 1 en 2

(melodie: Kom nu met zang van zoete tonen, Liedboek 865)

allen gaan zitten

Kyrie en Gloria

v: [...]

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen en zijn naam prijzen,
want zijn goedheid is zonder einde:

Kyrie

Liedboek 270a

Gloria Liedboek 304 1,2 en 3

Groet en Gebed van de zondag

v: De Heer is met u allen!

a: ZIJN VREDE IS MET U!

v: ...,

dit uur en alle dagen van ons leven,

a: DOOR ONZE HEER JEZUS CHRISTUS, UW ZOON.

AMEN.

DE SCHRIFTEN

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 66: 10 - 14c Bijbel in Gewone Taal

Lezing door de kinderen:

Woord van de Eeuwige!

a: WIJ DANKEN GOD!

Liedboek 802 1,2 en 3

allen gaan staan

Lezing van het evangelie: Lucas 10: 1 – 9 Bijbel in Gewone Taal

Lezing door de kinderen

Acclamatie: Liedboek 339f

allen gaan zitten

Uitleg en verkondiging

Lied "You raise me up" via de beamer en de geluidsinstallatie.

Afscheid van de oudste kinderen

Vijf kinderen nemen vanochtend afscheid van de Kinderkerk: Thomas Hengstman, Sterre Visschers, Brechje Schuttevaar, Mees Kuipers en Hidde Kruize.

Gedicht door de overstappers

Wij vliegen uit

En gaan nu verder een nieuwe periode in

Wij doen onze ogen dicht

En zien onszelf in deze nieuwe periode staan

Het lukt alleen samen

We staan samen sterk

Nu en voor altijd

Wij kunnen het aan!

Zwaai ons nu maar uit

We gaan het redden

Vertrouw daar maar op

Met liefde in de tas

Zullen we winnen

Daar rekenen wij op

We doen het samen

Het lukt ons samen
Samen staan we sterk
Wij kunnen het aan!

Gedicht: Tegen beterweters in (Karel Eykman)

Je rijdt de straat uit
tegen het ochtendlicht in.
Je recht je rug
om de rugzak aan je schouders.
Je kijkt niet om
je richt je blik recht vooruit.
Zo fiets je naar school.

Als ik je zo zie
ben ik zo trots op jou.
Ik zou je mee willen geven:
blijf nieuwsgierig en blijf overeind.
Ga met open ogen de wereld tegemoet.
Blijf niet hangen bij de slappe hap van vlotte babbels.
Maar ga de weg van moedige eerlijkheid
dan ben je op de goede weg.

Ga zonder vrees tegen beterweters in.
Wat je ook doet, doe er goed aan.
Waar het ook met je heengaat, je komt er wel.
Zo fier als je nu bent, moet je blijven.
Zo zal ik je altijd onthouden.
Je moet je houden aan het lef, dat je al hebt.

Zie ik je zo wegfietsen
dan heb je mijn zegen.
Daar moet je het mee doen.

Maar kijk je wel goed uit bij dat kruispunt?

Lied 'Zingenderwijs' 49 (melodie: Lof zij de Heer de Almachtige Koning der ere, Liedboek 868)

1 Ga dan op weg
naar een toekomst van vreugde en vrede,
Zoek reisgenoten om samen de weg te betreden.
En valt het zwaar, steun en bemoedig elkaar.
Vriendschap verlicht dan je schreden.

2 Ga dan op weg
om je eigen geluk uit te delen.
Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen.
Geen hongersnood: Wij delen samen ons brood.
Er zal genoeg zijn voor velen.

3 Ga dan op weg,
deel je dromen, je hoop, je verhalen.
Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land,
niet te falen. Als wij dat doen, blijft onderweg 't
visioen, liefde en warmte uitstralen.

v: Thomas, Sterre, Brechje, Mees en Hidde,
nu is het moment gekomen om afscheid van jullie te nemen.

Natuurlijk zien we jullie terug!

Gelukkig maar, want we kunnen jullie niet missen.

Maar er begint een andere tijd in je leven.

Vanaf nu af aan gaan jullie steeds meer je eigen weg.

kk/v: Aan het begin van die nieuwe weg krijg je iets van ons mee.

We laten jullie niet gaan met lege handen.

Jullie krijgen het van ons, maar eigenlijk krijgen jullie het van alle mensen van deze kerk.

Je krijgt een rugzak en we stoppen er van alles in voor onderweg.

Als herinnering, én om de weg verder te gaan.

kk: Jullie krijgen een kaars.

Om af en toe eens aan te steken.

Net zoals we in de kerk en in de kinderkerk elke zondag het licht aansteken.

Het licht gaat met jullie, en wijst jullie de weg.

kk: Jullie krijgen een potje honing.

Dat doet ons denken aan het land van melk en honing.

Dat is het Beloofde Land, waarnaar wij allemaal op weg zijn.

kk: Jullie krijgen een bloem: een witte roos.

Het is een teken van het mooie leven, van de goede en echte dingen.

Wij hopen dat jullie daarvan iets laten zien en daarvan uitdelen.

v: En niet te vergeten: een boek vol verhalen over God en de mensen of een boek vol liederen, om al die verhalen te kunnen zingen.

v: Deze rugzak zit nu vol met spullen.

Dat alles heb je onderweg nodig.

Welkom door de jeugdkerk

Zegenspreuk: Gezegend op weg

v: Gezegend jullie op de weg die voor je ligt.

Dat jullie die gaan in het vertrouwen

dat je gedragen wordt door God.

Hij omringt jullie met zijn liefde,

vandaag en al de dagen van jullie leven.

Als wens geven we jullie mee,
dat je verder mag opgroeien in kleuren van licht en warmte,
in verbondenheid met ons en de mensen om je heen.

Dat God bij je zal zijn waar je ook gaat,
dat je zult leven in het spoor van Jezus van Nazaret,
gedragen door de Geest van God.

Moge God de Heer, jou vriendelijk aanzien,
je behoedzaam leiden en beschermend om je heen zijn.

Dat jij vreugde mag hebben bij het leren
en dat het goed mag gaan

bij alles wat je doet en gaat doen,
dat je fijne schoolklassen zult krijgen
waar je het naar je zin hebt.

Zo zegene je de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Gebeden

-Voorbede: door de jongeren van de jeugdkerk

v/l: ..., zo bidden wij samen: Liedboek 367e

- Gebedsstilte

a: ONZE VADER....

allen gaan staan

Slotlied 423 1,2 en 3

Slotwoord

Wegzending en zegen:

v: ...,

a: AMEN

allen gaan hierna zitten

Orgelspel

Collectes bij de uitgang

Luistert u naar de kerkdienst? Vergeet dan uw collectegift niet.

20 juni: KIA, **Griekenland, opvang gestrande vluchtelingen**

Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran via Turkije op de Griekse eilanden, waaronder Lesbos. Hier wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. **Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen, begeleiden en onderwijs aan de kinderen geven.**

De andere collecte is voor het thuiskerkenwerk van de Grote Kerk.

Wilt u meehelpen om de collecten die in de Protestantse Gemeente Almelo zondags worden gehouden toch door te laten gaan, dan kunt u dit op de volgende manier doen.

U maakt een bedrag voor bijvoorbeeld vier zondagen over op NL61 RABO 0102 1995 15 t.n.v. PGA Almelo. Vermeld daarbij de data van de diensten en hoe u het bedrag over diaconie en kerk wilt verdelen. Vermeld ook dat het gaat om de Grote Kerk.

Het Kerkelijk Bureau zorgt voor de verdeling over de diverse collectedoelen.