

7 april 2023 - Pasen in de Grote Kerk Almelo

Goede Vrijdag 19.30 uur

(In deze dienst kunt u een meegebrachte roos leggen bij het kruis).



Op de Goede Vrijdag levert Jezus strijd in Getsemane : beeld voor een wereld die niets meer heeft van de tuin waarover Genesis 2 vertelt. Getsemane , een olijfgaard, verwijst naar een wereld van strijd, van angst en pijn, waar mensen elkaar naar het leven staan, we overgeleverd zijn aan wat dood- en lamslaats. De vraag van God in Genesis 3 geeft nog steeds te denken: "Mens, waar ben je? Genesis 3, vanaf vers 8, beschrijft hoe de mens zich verbergt. Vervolgens lezen we het passieverhaal van Matteus. De liederen vanavond verwoorden onze ontzetting en onze verwondering. Onze ontzetting over ons mens-zijn en onze verwondering over de weg die Jezus vrijwillig gaat.

voorganger: ds. W. Blanken;

organist: Henk Kamphuis;

Lectorengroep: Gerry Konijnenbelt, Kees Blok, Rita van Oosterom voorzang: Jurrien Witvoet en Dick van Zwieten

DE OPENING

Stilte

Gebed voor de Goede Vrijdag

v. In uw handen, Heer, bevelen wij ons leven,

In Uw liefde bevelen wij onszelf en elkaar aan.

a. HOOR ONS, GOD, EN BLIJF ONS NIET VER.

v. Laten wij waken en bidden dat uw liefde ook ons zal bewaren.

Dat wij niet eindigen in het duister,

maar dat in de nacht voor ons allen een licht opgaat,

de zon van Uw liefde schijnt en alle dingen worden goedge maakt.

a. GEEF ONS GELOOF IN UW ROTSVASTE TROUW. AMEN.

v. Vanuit een wereld die het lijden kent, roepen wij tot u en zingen:

Liedboek: lied 574 1,2 en 3

DE LEZINGEN

Inleidende woorden: "Los van mijn schaduw?"

Lezing uit het Oude Testament: Genesis 3, 8 – 13

Antwoordpsalm: lied 22a

HET LIJDENSEVANGELIE NAAR MATTEÛS

Lezen Matteus 26, 36 – 46

Liedboek: lied 571 1,2,3,4 en 5

Lezen Matteus 26, 47 – 56

Liedboek: lied 561 1,4 en 5

Lezen Matteus 26, 57 – 68

Liedboek: lied 575 1 en 2

Lezen Matteus 26, 69 - 75

Liedboek: lied 51

Lezen Matteus 27, 1 - 10

Liedboek: lied 130a

Lezen Matteus 27, 11 – 26

Liedboek: lied 558 1,6 en 7

Lezen Matteus 27, 27 - 37

Liedboek: lied 578 1,2,3 en 6

Lezen Matteus 27, 38 – 50

De paaskaars wordt gedoofd

Stilte

Lezen Matteus 27, 51 - 66

Liedboek: lied 590 1,2,3,4 en 5

Orgelmeditatie

Als wij een roos bij het kruis leggen,

klinken de woorden van een paaslied al in de verte:

Ook als wij niet meer hopen

bloeien aan dorens van de rouw

lachend de rozen open.

Tijdens de kruishymne kan men een roos leggen bij het kruis

Kruishymne: lied 547 1,2,3,4,5 en 6

Litanie: lied 300b 1,2,3,4,5,6 en 7

allen gaan staan

Onze Vader

Slotlied: lied 196

In stilte verlaten wij de kerk