

Beste gemeenteleden,

Vanwege de coronamaatregelen kunnen wij u dit jaar geen kerstvieringen aanbieden.

Geheel tegen alle gewoontes, tradities en tegen ons gevoel en verlangen in, komen wij dit jaar niet zoals anders samen in de kerk tijdens de feestdagen.

Daarom heb ik teksten verzameld: lezingen uit de bijbel, kerstliederen, verhaaltjes en gedichten.

U kunt voor elke dag een stukje lezen, maar ook gewoon kijken wat u aanspreekt.

Ik hoop dat het in deze bijzondere tijd de nodige bemoediging en troost mag geven.

Mocht u eens willen praten, dan is dat altijd mogelijk.

Namens de wijkkerkenraad

Warme groet,

**Sape Visser**  
**Geestelijk verzorger**  
**06 2939 1638**



## **Kaarsengedicht.**

Eerste kaars, ga nu maar branden.  
Wat gezegd is, gezegd!  
Nee, je hoeft nu niet meer bang te zijn.  
Wat Jesaja zei, was echt!  
Geef ons licht en geef ons warmte.  
Wat geweest is, is geweest.  
Geef ons waar we naar verlangen,  
maak het leven weer een feest!

Tweede kaars, ga nu maar branden.  
Wat beloofd is, is beloofd.  
Ja, je mag je dromen dromen  
als je er maar in gelooft.  
Geef ons licht en geef ons warmte.  
Wat geweest is, is geweest.  
Geef ons waar we naar verlangen,  
maak het leven weer een feest!

Derde kaars, ga nu maar branden.  
Wat gebeurd is, is gebeurd.  
Wees maar blij en zing een vrolijk lied  
dat de hele wereld kleurt.  
Geef ons licht en geef ons warmte.  
Wat geweest is, is geweest.  
Geef ons waar we naar verlangen,  
maak het leven weer een feest!



Vierde kaars, ga nu maar branden.  
Wat gedaan is, is gedaan.  
Ga maar mee met al die mensen,  
die op reis naar 't Kerstfeest gaan!  
Geef ons licht en geef ons warmte  
wat geweest is, is geweest.  
Geef ons waar we naar verlangen,  
maak het leven weer een feest!

### **Lezing: Jesaja 9: 1 - 6**

Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht.  
Zij die in het donker wonen worden door een helder licht  
beschenen.  
U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het,  
blijdschap als de vreugde bij de oogst,  
zij jubelen als bij het verdelen van de buit.  
Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder,  
de zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan  
destijds. Iedere laars die dreunend stampste  
en elke mantel waar bloed aan kleeft,  
ze worden verbrand, een prooi van het vuur.  
Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven;  
de heerschappij rust op zijn schouders.  
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,  
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.  
Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen.  
Davidstroon en rijk zijn erop gebouwd,  
ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in  
eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de HEER van de  
hemelse machten.

## Lied 433: Komt tot ons de wereld wacht.

- 1 Kom tot ons, de wereld wacht,  
Heiland, kom in onze nacht,  
licht dat in de nacht begint,  
kind van God, Maria 's kind.
- 2 Kind dat uit uw kamer klein  
als des hemels zonneshijn  
op de aarde wordt gesteld,  
gaat uw weg zoals een held.
- 3 Gij daalt van de Vader neer  
tot de Vader keert Gij weer,  
die de hel zijt doorgestaan  
en hemelwaarts opgestaan.
- 5 Lof zij God in 't hemelrijk,  
Vader, Zoon en Geest gelijk,  
nu en overal altijd,  
nu en tot in eeuwigheid.



4.

## **Gedicht Kerstfeest**

Al zoveel jaren vierde ik het feest  
van Uw geboorte, die, door engelen omgeven,  
het teken was van nieuw, van eeuwig leven,  
en al die jaren trokken door mijn geest.

Waarom weet ik zo weinig van die eerste jaren?  
De school, het huis, de kerk – ze waren niet versierd;  
het Kerstfeest werd zo weinig feestelijk gevierd,  
het leek, alsof het twee gewone dagen waren.

Alleen herinner ik mij nog het kleine kransje  
door moeder bij de kleinsten op het bord gelegd;  
en lik na lik, nadat er 'Amen' was gezegd,  
verdween dit jaarlijks chocolade buitenkransje.

Het laatste oorlogskerstfeest staat in mijn gedachten gegrift.  
De laatste kaars was druipend opgebrand;  
gaarkeuken stampot, die met schrale hand  
en nors gezicht gedeeld werd, kwam na uren wachten.

En na de oorlog kwam het grote kerst versieren;  
maar Jezus Zelf kwam er nog zelden aan te pas.  
Wat gaf het, of je wel of niet een Christen was,  
wanneer je maar een sfeervol feest kon vieren?

Maar ieder kerstfeest voel ik sterker het verlangen  
alleen maar neer te knielen in de stille stal,  
waar in de verte 't Eer zij God' nog klinken zal,  
dat zingt van liefde, die de wereld zal ontvangen.

**Nel Benschop bundel nieuwe gedichten**

## **SCHRIFTLEZING: *Lucas 2: 1-12***

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene.

Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.'

## **Lied 486: Midden in de winternacht**

Midden in de winternacht, ging de hemel open;  
die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen.  
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet?  
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan,  
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren!

Vrede was er overal, wilde dieren kwamen  
bij de schapen in de stal, en zij speelden samen. Elke vogel  
zingt zijn lied, herders waarom speelt gij niet?  
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan,  
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren!

Ondanks winter, sneeuw en ijs, bloeien alle bomen,  
want het aardse paradijs is vannacht gekomen. Elke vogel zingt  
zijn lied, herders waarom danst gij niet?  
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan  
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren!

Zie, daar staat de morgenster, stralend in het duister,  
want de dag is niet meer ver, bode van de luister die ons  
weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan,  
laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom,  
Kere om, kere om, laat de bel-trom horen:  
Christus is geboren!

### **SCHRIFTLEZING: *Lucas 2: 13 – 20***

Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze  
omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig  
schrokken. De engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want ik  
kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote  
vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie  
redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie  
het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in  
een doek gewikkeld in een voederbak ligt.'

En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger  
dat God prees met de woorden: 'Eer aan God in de hoogste  
hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.'

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: 'Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.' Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

### **Gedicht jij daar in het donker**

jij daar in het donker  
jij daar in de nacht  
jij die naar de hemel kijkt  
en op een wonder wacht

jij daar in de doolhof  
en jij die wordt vergeten  
jij die naar het licht zoekt  
en de keten wilt verbreken

jij denkt niet alleen  
jij droomt niet alleen  
jij staat niet alleen  
want wij staan aan jouw kant

jij daar die blijft wachten  
tegen de molens in de wind  
die blijft geloven in de liefde  
tegen elke stroming in

jij bent niet alleen, jij droomt niet alleen  
jij staat niet alleen want wij staan aan jouw kant.  
8.

**Stef Bos**



## **Het verhaal van de vijf lichten**

Het gebeurde dat vijf lichten op weg gingen naar een kerstviering. Ieder licht vertrok uit zijn eigen huis. Omdat ze te voet gingen moesten ze op tijd hun huis verlaten. Op een kruispunt onderweg wachtten ze elkaar op, om samen verder te gaan. Samen gingen ze een lange weg en dus hadden ze veel tijd om met elkaar te praten. De eerste kaars zei: "Ik was dit jaar in het huis van een mens die alleen was. Zijn vrouw was overleden en daar had hij het moeilijk mee. Hij zat soms in een donker dal. Maar ik heb gezien dat er mensen waren die hem niet in de steek lieten; die naar hem hebben geluisterd en hem hebben getroost. Daarom wil ik op dit kerstfeest een licht zijn voor alle mensen die alleen zijn en voor allen die hen tot steun zijn".

De tweede kaars zei: "Ik was dit jaar in het huis van een mens die ziek was. Hij moest veel op bed liggen en voelde zich vaak beroerd. Maar ik heb gezien dat er mensen bij hem op bezoek kwamen en door hun bezoek het leven van die zieke wat lichter hebben gemaakt. Daarom wil ik op dit kerstfeest een licht zijn voor alle mensen die ziek zijn en voor allen die de zieken troosten".

De derde kaars zei: "Ik was dit jaar in het huis van een mens die leeft in een land waar oorlog is. Hij was vaak bang en kon niet slapen. Hij had vaak honger, omdat er geen eten genoeg was. Maar ik heb gezien dat er in dat land ook mensen waren die zochten naar vrede. Daarom wil ik op dit kerstfeest een licht zijn voor alle mensen die leven in gebieden van oorlog en voor allen die naar vrede zoeken".

De vierde kaars zei: "Ik was dit jaar een licht in een huis waar de mensen oud zijn en veel hulp nodig hebben. Ik heb er veel verdriet gezien, maar ook veel liefde en zorg voor elkaar. Daarom wil ik op dit kerstfeest een licht zijn voor allen die voor elkaar zorgen".

De vijfde kaars zei: "Ik was dit jaar een licht in een huis waar veel armoede was. Er was soms niet genoeg te eten. De kinderen hadden gaten in hun kleren en konden niet naar school. Maar ik heb ook gezien dat er mensen waren die met hen deelden.

Daarom wil ik op dit kerstfeest een licht zijn voor alle arme mensen en voor alle mensen die delen van wat ze hebben. Zo vertelden de vijf lichten elkaar hun verhalen. En zo kwamen ze op het kerstfeest aan. Door die vijf kaarsen die alle vijf volop schenen werd het een licht en een warm en vooral een heel mooi kerstfeest. Een kerstfeest dat veel mensen gelukkig maakte.

Bron: onbekend



## Lied 483: Stille nacht, heilige nacht.

1. Stille nacht, heilige nacht!  
Davids Zoon, lang verwacht,  
die miljoenen eens zaligen zal,  
wordt geboren in Bethlehems stal,  
Hij, der schepselen Heer,  
Hij, der schepselen Heer.



2. Hulploos Kind, heilig Kind,  
dat zo trouw zondaars mint,  
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,  
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.  
Leer me U danken daarvoor.  
Leer me U danken daarvoor.
3. Stille nacht, heilige nacht!  
Vrede en heil, wordt gebracht  
aan een wereld, verloren in schuld;  
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.  
Amen, Gode zij eer!  
Amen, Gode zij eer!

## Slotlied Ere zij God

Ere zij God, ere zij God  
In den hoge, in den hoge, in den hoge  
Vrede op aarde, vrede op aarde  
In den mensen een welbehagen  
Ere zij God in den hoge  
Ere zij God in den hoge  
Vrede op aarde, vrede op aarde  
Vrede op aarde, vrede op aarde  
In den mensen, in den mensen  
Een welbehagen  
In den mensen, een welbehagen  
Een welbehagen.

Ere zij God, ere zij God  
In den hoge, in den hoge, in den hoge  
Vrede op aarde, vrede op aarde  
In den mensen een welbehagen  
Amen, amen



## **Oudejaarsdag**

Door goede machten trouw en stil omgeven  
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,  
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,  
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

Laat warm en stil de kaarsen branden heden,  
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,  
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.  
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

In goede machten liefderijk geborgen  
verwachten wij getroost wat komen mag.  
God is met ons des avonds en des morgens,  
is zeker met ons elke nieuwe dag.

**Tekst: Dietrich Bonhoeffer**

## **Zegenbede**

Zegen ons met de dauw van uw liefde.  
Zegen ons met uw warmhartige nevel.  
Dat wij elkaar niet besmetten met vrees.  
Dat wij onze harten niet op afstand houden.  
Zegen ons met de zorg en aandacht om elkaar.  
Dat wij niet onverschillig en slordig leven.  
Kroon ons met de Naam van Uw Hoop.  
In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

**Zegenbede van Marinus van den Berg**

*Fijne kerstdagen,  
en alle goeds voor het nieuwe jaar!*

