



Nieuwsbrief

Nieuwsbrief wijkgemeente de GROTE KERK@LMELO

1 juli 2021

De viering van zondag 4 juli

| | |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 4 juli | Derde zondag van de zomer |
| 10 uur | Ds. A.T. de Vries, Almelo |
| | Lezingen: Ezechiël 2, 1-7; 2 Korintiërs 12, 1-10; Marcus 6, 1-6. |

Het is de derde zondag van de zomer. Dominee Ria de Vries uit Almelo leidt deze dienst in de Grote Kerk. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Lector is Lena Hatumena.

Zingen mag weer

Vanaf deze zondag stemt uw wijkkerkenraad er mee in dat alle liederen op ingetogen wijze, dus zonder extra volume (=praatniveau), worden meegezongen. Geleidelijk aan gaan we zo terug naar de tijd van voor corona.

Neem uw eigen Liedboek mee naar de kerk. In de kerk liggen verkorte orden van dienst die u mee mag nemen naar huis. De liederen worden aangegeven op de borden. In de kerk worden **geen** Liedboeken uitgereikt.

Gewerkt wordt nog wel met registratie aan de voordeur en er zijn coördinatoren in de kerk, die u een zitplaats aanwijzen. Het blijft gewenst vooraf aan te melden: Stuur een e-mail aan grotekerkopen@gmail.com U meldt daarbij uw naam en telefoonnummer.

Online de dienst volgen

De dienst van zondag is online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door naar <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo> te gaan.

Viering in Hoog Schuilenburg

'Woensdag hebben wij weer een viering kunnen houden in zorgcentrum Hoog Schuilenburg. Deze dienst is een dienst voor allen dus het maakt niet uit bij welk kerkgenootschap je bent aangesloten, iedereen is welkom. Wij hebben ons ook deze keer aan de coronamaatregelen



gehouden. Dat lukt prima in het restaurant van Hoog Schuilenburg. Er waren ruim 20 bewoners aanwezig. Fijn dat ook een paar gemeenteleden beschikbaar waren om bewoners te halen en te brengen. Helaas mocht er niet gezongen worden, ik heb daarom de liederen via mijn mobiele telefoon gestreamd.



Nieuwsbrief

Nieuwsbrief wijkgemeente de GROTE KERK@LMELO

In deze dienst hebben we in het bijzonder stil gestaan bij het overlijden van een paar trouwe bezoekers van de vieringen. Ik noem Jan Lusthuis. Jan was katholiek maar kwam altijd graag naar de vieringen en heeft in al die jaren er niet één gemist. Casper Fekkes woonde ook jaren in Hoog Schuilenburg. De zorg voor zijn vrouw werd te veel, Casper en Riek verhuisden naar de Titus Brandsmahof. Toen de familie net was verhuisd, hebben we Casper nog een keer uitgenodigd om onze dienst bij te wonen. Hij vond dat geweldig en ontving de paaskaars voor wat hij in de dienst voor ons heeft gedaan. Toen de kaars werd overhandigd, was hij erg onder de indruk en er intens blij mee. Volgende maand hopen we opnieuw een viering te mogen houden'.

Sape Visser, geestelijk verzorger wijkgemeente Grote Kerk

In memoriam

Op 21 juni is **Casper Fekkes** op de leeftijd van 91 jaar in de Titus Brandsmahof overleden. Hij is geboren in 1929 in Coevorden. Casper ontmoette Riek Plasman en is met haar getrouwd. In verband met zijn werk als chef servicemonteur verhuisde hij naar Almelo. Daar kregen zij twee kinderen, Tjerk en Jesien. Casper was jarenlang koster van de Grote Kerk in Almelo en bekend bij veel Almeloërs. Hij was ook jarenlang ouderling. Casper vond het prachtig met het geloof en het kerkelijk leven bezig te zijn. Hij zette zich dan ook volledig in voor het kerkenwerk, maar ook het Almelo's Christelijk Mannenkoor en voetbalvereniging Oranje Nassau waren belangrijk voor hem. Daarnaast genoot Casper van de kleinkinderen. Na verloop van tijd ging Rieks gezondheid achteruit. Er volgde de verhuizing vanuit de Valeriusstraat naar Hoog Schuilenburg en de Titus Brandsmahof. Casper verzorgde Riek met veel liefde en aandacht. Riek overleed op 14 oktober 2019. Casper had intens verdriet en voelde een gapende leegte. Het geloof hield hem op de been. Hij zag uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De coronaperiode was zwaar voor hem. Om de moed niet te verliezen, pakte hij de hand van Christus. Hij bracht alles bij Hem. In de dankdienst voor zijn leven die 26 juni in de Grote Kerk was, hebben we uit Openbaring 21: 1-7 gelezen. Casper was niet bang om te sterven. 'Het is goed zo, ik heb een mooi leven gehad'. Hij voelde dat God er was. Hij was niet alleen, hij voelde zich gehoord en begrepen. *'En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde'*. Moge het licht en de liefde van zijn kinderen en kleinkinderen hen nabij zijn in deze moeilijke periode.



Ds. Rienke Vedders - Dekker

Pastorale hulp

Voor pastorale hulp of zomaar voor een gesprek, zijn emeritus predikant Arie van Houwelingen en geestelijk verzorger Sape Visser graag bereid u terzijde te staan. U kunt in zo'n geval contact opnemen met onze scriba, Ben ter Haar.

Ben ter Haar, scriba,
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl
Telefoon: 06 – 8308 1784