



Nieuwsbrief

Nieuwsbrief wijkgemeente de GROTE KERK@LMELO

Voorbereidingen gemeentemiddag -avond zijn in volle gang

De voorbereidingen van onze gemeentemiddag en -avond op **donderdag 21 november** zijn in volle gang.

Van diverse kanten krijgt Harry Konijnenbelt fotomateriaal toegereikt. Meerdere gemeenteleden hebben al aangegeven iets te willen bereiden voor onze gezamenlijke maaltijd. Het is fijn als u iets meeneemt, het moet echter geen drempel voor u zijn. U kunt zich met liefde ook door zonder een bijdrage te leveren aanmelden.

Van diverse kanten wordt gevraagd of ook alleen de middag of het avondgedeelte bezocht kan worden. Dat is geen probleem. U bent de hele middag en avond welkom, maar kunt u bijvoorbeeld vanwege werk alleen 's avonds komen, wees welkom. Doel is met elkaar en met onze bekende predikanten Otto Mulder, Koos Sluiter, Pieter Endedijk en Wiert Sarolea herinneringen op te halen. Er zijn inmiddels al mooie bijdragen ingestuurd, maar er kan uiteraard nog veel meer bij. Bijvoorbeeld ook oudere opnamen, seniorenreizen en de reizen naar Israël, Taizé en Kloster Frenswegen, van oecumenische diensten, de handwerkgroep en de bloemengroep.

De bijeenkomst in De Schouw is van 16.00 uur tot de klok rond 20.30 uur. Vanaf 15.30 uur inloop. We beginnen met koffie, thee en wat lekkers. Daarna volgt de maaltijd met ingrediënten waarbij iedereen die dat wil, daaraan iets kan bijdragen. Het samenkomen gebeurt onder het motto: **"We trakteren elkaar voor de goede tijden die wij samen mochten beleven."**

Stuur uw bijdragen, liefst digitaal, naar harry@konijnenbelt.nl. Als u geen ontvangstbevestiging krijgt, graag nog even contact opnemen, misschien was de zending te groot voor de mail. Stuur grotere aantallen graag via WeTransfer; als u dat zelf niet kunt, helpen uw kinderen of burens u vast graag. **Foto's op fotopapier mogen bij Harry Konijnenbelt door de brievenbus worden gedaan, Tjihofslaan 29.** Graag hierbij vermelden: uw naam, welk jaar de foto is gemaakt en bij welke gelegenheid. En als u hierover iets wilt vertellen, dan dat ook graag even aangeven.

Filmpjes mogen eveneens in digitale vorm worden aangeleverd, opnieuw bij Harry Konijnenbelt.

Als u dat nog niet hebt gedaan, het zou wel fijn zijn als zich van te voren aanmeldt, zodat wij een beeld hebben hoe groot het gezelschap gaat worden. Dat kan aan de hand van een mailtje, gericht aan benhanze24@gmail.com





Nieuwsbrief

Nieuwsbrief wijkgemeente de GROTE KERK@LMELO

Zondag 10 november, 8^e zondag van de herfst

Zondag 10 november is om 10.00 uur in de Pniëlkerk de dienst geleid door dominee Marco Montagne. Ambtsdragers van onze wijkgemeente verlenen hieraan hun medewerking, evenals het gospelkoor Onderweg. In kerkgebouw NOACH is om 10.00 uur een dienst geleid door dominee Egbert van Houwelingen. In kerkgebouw De Bleek gaat om 10.00 uur mw. H. Westerik voor in de oogstdienst.

De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl

Morgengebed

Zondag 22 december, vierde advent houden wij als wijkgemeente van de Grote Kerk ons morgengebed in de Schouw. Medewerking hieraan wordt verleend door de cantorij. Na deze dienst is tijdens het koffiedrinken alle gelegenheid om afscheid te nemen van onze koster Jurrien Witvoet.

Uw wijkkerkenraad

Leven met verlies

'Verlies verwerk je niet, je overleeft het en je leeft er mee', (Manu Keirse). Wat betekent het als je partner overlijdt, je kind, een dierbaar familielid, een goede vriend of vriendin? Hoe houd je je staande in de verdrietige en eenzame momenten? Hoe leef je verder met dit verlies? Al eerder zijn er twee gespreksgroepen geweest rondom dit thema voor leden van de Protestantse Gemeente Almelo. In januari wordt begonnen met een nieuwe gespreksgroep voor mensen die korter of langer geleden iemand hebben verloren door overlijden. Er zijn al vijf aanmeldingen, maar er is nog plaats voor enkele meer. Ervaring leert dat de ruimte die er is om er met elkaar over te praten heel fijn wordt gevonden. Je bent elkaar tot steun in de herkenning van verdriet en rouw, door het delen van ervaringen. We komen vijf keer bij elkaar. De data en de locatie wordt in overleg nog nader bekend gemaakt. Wilt u zich aanmelden of liever eerst wat meer informatie neem dan vrijblijvend contact op met: Wil Mensink, telefoon 06-29112090 mailadres: wil-mensink@concepts.nl

Uitnodiging PGA-avond 11 november

Graag nodigt de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Almelo (PGA) u uit voor de gemeenteavond, komende maandag 11 november. Die bijeenkomst staat in het teken van de 'Plaatselijke Regeling' voor de PGA. In een plaatselijke regeling legt de kerkenraad besluiten vast over belangrijke zaken waar de kerkorde meerdere keuzes aangeeft en zaken die binnen de kaders van deze kerkorde door de kerkenraad zelf geregeld dienen te worden. De nieuwe plaatselijke regeling is in te zien via de website van de PGA: [Plaatselijke Regeling Protestantse Gemeente Almelo.pdf](#)

Daarnaast praten we elkaar bij over de huidige stand van het proces Loslaten & Opnieuw beginnen, de verbouw van de Grote Kerk, de verkoop van de kerkgebouwen en alles wat daarbij komt kijken en voor geregeld moet worden. Locatie: De Schouw, Kerkplein, Aanvang: 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur.

Algemene Kerkenraad



Nieuwsbrief

Nieuwsbrief wijkgemeente de GROTE KERK@ALMELO

Wij gedenken

Op donderdag 31 oktober is op 77-jarige leeftijd op de IC-afdeling van het MST in Enschede overleden Anneke Schuttevaar-Flink. Na een tweede zware operatie was ze door zuurstoftekort niet meer bij kennis gekomen en is besloten om haar niet langer kunstmatig in leven te houden.

Die donderdag hebben haar man Hans en de kinderen, de schoondochters en de kleinkinderen ieder op zijn of haar wijze afscheid van haar genomen. Daarna is zij naar haar geliefde huis aan de Hofkampstraat 16 gebracht en hebben de kleinkinderen tekeningen voor haar gemaakt.

De begrafenis was donderdag 7 november, een koude novemberdag, maar de warmte die Anneke bij leven aan haar gezin en velen daarbuiten gaf, was voelbaar in de toewijding waarmee man en (klein)kinderen in de dienst hun bijdrage leverden. Er werden kaarsen aangestoken, over haar verteld door Ruben en Christijan, foto's getoond en een levenslange vriendin vertelde over haar vriendschap. Ik heb gepreekt over haar Psalm 91 en na de zegen bedankte Hans spontaan iedereen. Bij het graf vertelde ook Marijn zijn verhaal over zijn moeder. Ja, er werd op deze dag van afscheid heel veel liefde voelbaar, ook toen we na de begrafenis nog een hele poos bijeen waren in Erve Beeklust.

Anneke had voor haar operatie een mooie brief geschreven aan haar man en haar zonen en schoondochters. Ze mochten die pas openmaken als ze de operatie niet zou overleven. In die brief stonden alleen maar goede woorden van dankbaarheid en liefde en dat ze zo blij was met haar man en kinderen en met haar schoondochters. Alles overdenkende drong het tot me door hoe rijk ze was geweest in al die relaties en vriendschappen. Maar ook hoe rijk ze is geweest en geborgen in haar God, bij wie ze een schuilplaats vond en een toevlucht. Aan die God hebben we haar toevertrouwd, aan Zijn licht en liefde.

Ds. Arie van Houwelingen

Anneke Schuttevaar-Flink was een zeer gewaardeerd ambtsdrager van onze kerkenraad van wijkgemeente de Grote Kerk. Als diaken had zij daar haar eigen inbreng. Ook op andere gebieden was zij zichtbaar in onze kerk en vooral ook daarbuiten, bijvoorbeeld in haar rol als contactpersoon. En denk daarbij ook aan de bloemengroet in de kerkdienst, die zij elke zondag opnieuw regelde, de ene keer ging dat makkelijker dan de andere keer. Haar bijdrage is een gemis voor onze wijkgemeente de Grote Kerk.

Wijkerkenraad Grote Kerk.

Pastorale hulp

Voor een gesprek of hulp, zijn emertiuspredikant Arie van Houwelingen en geestelijk verzorger Sape Visser graag u terzijde te staan. Achterwacht is dominee Wiert Sarolea. U kunt hen bereiken:

Arie van Houwelingen: (0546 - 433 590),

Sape Visser: (06 2939 1638),

Wiert Sarolea: (06 353 2866).

Ben ter Haar, scriba.grotekerk@pga-almelo.nl