



Nieuwsbrief

Nieuwsbrief wijkgemeente de GROTE KERK@LMELO

Zondag 19 november, vesper

16.30 uur Dominee Wiert Sarolea

'Komende zondag is weer een zogeheten 'bronnenzondag'. Het idee van 'bronnenzondagen' is om te anticiperen op de toekomst vanaf 1 januari 2025 als de gehele Protestantse Gemeente Almelo (PGA) op zondag samenkomt in één gebouw. Het is tegelijk een experiment om te leren omgaan met de pluriformiteit van diensten en vieringen die de huidige PGA kent. Op de website van de PGA <https://www.pga-almelo.nl/bronnendiensten> kunt u enkele documenten vinden die de achtergrond van de verschillende bronnen beschrijven. Concreet betekent dit experiment dat komende zondag twee diensten en een getijdenviering worden georganiseerd door de bouwgroep 'bronnen' in nauw overleg met de wijkvoorzitters en andere betrokkenen. In de Pniëlkerk is om 10.00 uur een dienst met een confessioneel karakter geleid door dominee Arie van Houwelingen, de bron is 'bijbel en traditie'. In kerkgebouw de Bleek is een dienst waarbij wordt geput uit de bron 'creativiteit'. Het is een zogeheten ADA-dienst (anders dan anders). In de Grote Kerk is op basis van de bron spiritualiteit 's middags om 16.30 uur een getijdendienst, te weten een vesper. Voorganger: Ds. W. Sarolea. Kees Blok als lector, Dick van Zwieten als voorzanger en ikzelf werken daaraan mee, met Henk Kamphuis als organist. Na afloop is er gelegenheid voor koffie, een drankje of iets anders en de mogelijkheid met elkaar in gesprek te gaan over het experiment 'bronnendiensten.'

Dominee Wiert Sarolea

De liturgie van deze kerkdienst vindt u ook onder <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo> en op onze website <https://www.pga-grotekerk.nl/homepagina>

De viering is online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door te gaan naar <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo>

Help Oost Europa

In de Schouw is deze zondag een verkooptafel van stichting Help Oost Europa ingericht. Hier worden handgemaakte wens-, felicitatie- en kerstkaarten verkocht, De opbrengst komt volledig ten goede aan de doelstellingen van de stichting.

Zie ook www.helpoosteuropa.nl

Nieuws jeugdwerk ZININ

De kindernevendienst is deze zondag om 10.00 uur in de Pniëlkerk.
Team jeugdwerk ZININ





Nieuwsbrief

Nieuwsbrief wijkgemeente de GROTE KERK@LMELO

Een confessionele dienst

In de Prielkerk is deze zondag om 10.00 uur een bronnendienst met confessioneel karakter. Dominee Arie van Houwelingen leidt deze dienst. Hij schrijft hierover:

'Een 'confessionele dienst' is één van de manieren waarop in Almelo de eredienst wordt gevierd. Oorspronkelijk zou de pastor van Eugeria Rienke Vedders-Dekker in deze dienst voorgaan, maar zij bleek verhinderd. Toen heeft men mij gevraagd, ook al ben ik nooit als Hervormd predikant lid geweest van de confessionele vereniging. Maar ik kom wel uit een zeer confessionele kerk, de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, die de confessie hoog in het vaandel droeg. Wat heb ik daar zelf mee gedaan? Ik wilde vooral ruimte om op een voor mij authentieke manier om te kunnen gaan met het overgeleverde confessionele gedachtegoed. Voor mij betekende dat bijvoorbeeld dat het geloof aan de Schepper van hemel en aarde niet vast verbonden meer was met een historische lezing van Genesis 1. Dat de verzoening van God en mensen een hoofdthema van mijn geloof bleef maar niet meer verbonden met de traditionele verzoeningsleer en, als laatste voorbeeld, dat de opstanding van Jezus niet een terugkeer in dit leven was, maar een overgang was naar een voor ons nog onbekende bestaanswijze, naar andere dimensies wellicht. In die zin ben ik een neo-confessioneel geworden, omdat ik vind dat het de inhoud van ons geloof is dat de toekomst heeft. En dat de eredienst, in welke vorm ook een gang hoort te zijn vanuit het profane naar het Heilige. De verkondiging is hier een belangrijk onderdeel van. Daaraan vooraf gaat een gebed om verlichting met de Heilige Geest. De gemeente bidt om openheid en ontvankelijkheid, niet alleen voor wat de prediker deze morgen te vertellen heeft, maar vooral dat de prediking voertuig van het Heilige zal worden. Dat de woorden gevuld worden met de kracht van de Heilige Geest, dat de Heer zelf ons zal raken. Moge zoiets gebeuren ook in deze 'confessionele dienst'.

ds. Arie van Houwelingen

Dank voor uw hulp

De diaconie is blij verrast met zo veel hulp na de oogstdienst van afgelopen zondag. Velen namen een of meerdere plantjes mee om deze te bezorgen bij onze 80-plussers. Zo zijn we als gemeente elkaar tot hulp en steun. Alle medewerkers hartelijk bedankt.

Namens de diaconie van de Grote Kerk, Annelies de Roo

Succesvolle benefiettentoonstelling

Op 29 oktober sloot de Grote Kerk de voorlopig laatste kunstexpositie af. De benefiettentoonstelling van Piet van de Hoef leverde maar liefst € 10.105 op voor de Stichting Equator Medicare, ten behoeve van een verloskundigenopleiding in Oeganda. De expositie werd 4 augustus feestelijk geopend. In de maanden augustus tot en met oktober bezochten 1.438 belangstellenden Kerk Open op donderdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag en ook drie keer op zondagmiddag. De exposities van Hans Jansen (maart-mei) en Hendrik de Grijs (juni-juli, i.s.m. het Stedelijk Museum) werden eveneens goed bezocht. De openstelling werd mogelijk door ruim dertig vrijwilligers. Kerk Open wordt tot en met 9 december nog op de zaterdagmiddag voortgezet voor het stiltecentrum, bezichtiging en orgelbespeling, waarna op 16 december de kerk opnieuw voor eenieder open is voor Welkom Kerst.

In 2024 wordt het interieur van de kerk verbouwd om het kerkgebouw geschikt te maken voor de hele Protestantse Gemeente Almelo. Daardoor kan Kerk Open in het komende jaar geen doorgang vinden. In 2025 hopen wij het programma te hervatten

Organisatoren Kerk Open



Nieuwsbrief

Nieuwsbrief wijkgemeente de GROTE KERK@LMELO

Follow the Light

Donderdagavond 23 november staat de Grote Kerk weer in het teken van Follow the Light. Het donkere kerkgebouw is dan uitsluitend met kaarsjes verlicht. Op straat wordt het winkelende publiek ook een kaarsje aangeboden, om het in de kerk aan te steken en op de trap van het koor te plaatsen. Sommigen denken daarbij aan een dierbare, anderen komen voor rust of voor een moment van bezinning. Langzaam wordt de duisternis verdreven door het groeiende aantal kaarsjes. Wie binnenloopt ervaart de bijzondere sfeer, die spiritueel en troostrijk is. De stilte wordt afgewisseld met zachte muziek van de cantorij en andere zanggroepen, evenals instrumentaal spel op viool, piano, orgel en fluit. Kom dit ervaren vanaf 18.30 uur, tot circa. 20.30 uur is er vrije inloop.

Follow the Light bleek in de jaren tot 2020 in een duidelijke behoefte te voorzien. In dat jaar kon het evenement niet doorgaan wegens corona, in 2021 evenmin. Maar vorig jaar bleek de behoefte hieraan nog even groot en kwamen er opnieuw veel mensen een kaarsje branden en de sfeer in zich opnemen: meer dan driehonderd kwamen met het hun uitgereikte kaarsje in de kerk om het daar aan te steken en te plaatsen.

**Zij die willen helpen, kunnen contact opnemen met Harry Konijnenbelt:
06-131198454**



Eeuwigheidszondag

Zondag 26 november is Eeuwigheidszondag. Dominee Wiert Sarolea leidt dan de dienst in de Grote Kerk. Wij gedenken hen die ons voorgingen in geloven en noemen de namen van de leden van onze wijkgemeente die dit kerkelijk jaar 2022-2023 van ons heengingen. Kaarsen worden ontstoken bij het noemen van de namen van de overledenen. Sprake is van een dienst van Schrift en Tafel.

Pastorale hulp

Voor een gesprek of hulp, zijn emertiuspredikant Arie van Houwelingen en geestelijk verzorger Sape Visser graag u terzijde te staan. Achterwacht is dominee Wiert Sarolea. U kunt hen bereiken:

**Arie van Houwelingen (0546 - 433 590),
Sape Visser (06 2939 1638),
Wiert Sarolea (06 2353 2866).**

Namens uw wijkgemeente Grote Kerk
Ben ter Haar scriba.grotekerk@pga-almelo.nl