



Nieuwsbrief

Nieuwsbrief wijkgemeente de GROTE KERK@LMELO

Zondag 20 november, Eeuwigheidszondag

10 uur

Ds. Otto Mulder

Dominee Otto Mulder uit Bant leidt deze dienst van Eeuwigheidszondag in de Grote Kerk. In deze kerkdienst gedenken wij hen die ons voorgingen in geloven en noemen wij de namen van de leden van onze wijkgemeente de Grote Kerk, die dit kerkelijk jaar 2021-2022 van ons heengingen. Kaarsen worden ontstoken bij het noemen van de namen van de overledenen. Sprake is van een dienst van Schrift en Tafel. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis, met medewerking van de cantorij. Voorzang: Dick van Zwieten. Lector is Kees Blok. De orde van dienst is bij deze Nieuwsbrief gevoegd.

Na de kerkdienst wordt samen koffiegedronken in De Schouw. Dan kunnen handgemaakte kerst-, wens- en felicitatiekaarten worden gekocht. De opbrengst hiervan komt ten goede aan het werk van Stichting Help Oost Europa, www.helppoosteuropa.nl

De liturgie van de kerkdienst vindt u ook onder <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo> en op onze website <https://www.pga-grotekerk.nl/homepagina>

De vieringen zijn online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door te gaan naar <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo>

Follow the Light

Morgen, donderdag 17 november, bieden wij iedereen de gelegenheid een kaarsje te laten branden in de Grote Kerk. Dat kan tussen 17.30 en 20.30 uur. Deze avond van Follow the Light is onze kerk alleen met kaarsen verlicht. Leden van onze kerkgemeenschap delen in de stad kaarsjes uit aan bezoekers die deze in de kerk kunnen aansteken. Men kan door een verlicht pad naar voren lopen en op de trappen van het koor het kaarsje aansteken en toevoegen aan de vele lichtjes die daar al branden. Stilte wordt afgewisseld met stemmige muziek, ter plekke uitgevoerd. Organisator Adriande Uspessij: "Wij organiseren onze Follow the Light nu al een paar jaar achtereen en zien dat er behoefte is even uit de drukte en de zorgen van alle dag te ontsnappen. Voor de een kan dit een spiritueel moment zijn, voor de ander een moment van rust en bezinning." Kaartjes met bemoedigende teksten kunnen worden meegenomen en degene die dat wil, kan ook zijn gedachten op een briefje schrijven.

Follow the Light

Ben jij op die avond in het centrum?

Op deze avond opent de Grote Kerk Almelo haar deuren voor iedereen die een kaarsje wil aansteken, even op adem wil komen en wil genieten van de stilte en van stemmig live muziek. Ook als je gewoon even binnen wilt kijken, ben je van harte welkom.

Follow the Light
Donderdagavond
17 november 2022
17.30u - 20.30u

Grote Kerk
Kerkplein 17

muziek

verdieping

ontmoeting

verstillig

bezinging



Nieuwsbrief

Nieuwsbrief wijkgemeente de GROTE KERK@LMELO

Symbolisch bloemschikken

Namens onze wijkgemeente de Grote Kerk werd voor de uitvaart van onze voorzitter Gerard ter Haar begin deze week, een symbolisch bloemstuk gemaakt. Het stond bij de Paaskaars op de tafel op het koor. De beschrijving is als volgt: *“Het bloemstuk is gemaakt in de vorm van een driehoek, voorstellende de Drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. De twee bladeren van de vingerplant onderaan het bloemstuk staan symbool voor Gods handen die Gerard, Ans en hun gezin dragen. Acht rode rozen, symbolisch voor het gezin met drie kinderen en schoonkinderen staan voor liefde, trouw en respect. Zes donkerrode rozen, voor zes kleinkinderen, symboliseren geluk, dankbaarheid en zuiverheid. De klimop staat voor trouw, onsterfelijkheid en eeuwig leven. De agapanthus symboliseert evenals de rode roos, de liefde. De lisianthus staat voor waardering, dankbaarheid en charisma.”*

Wijkgemeente de Grote Kerk



Wij gedenken

Op 7 november is overleden Gerard ter Haar op de leeftijd van 75 jaar. 'Onze' Gerard, omdat hij zo'n belangrijke rol speelde in onze wijkgemeente, als voorzitter van de wijkkerkenraad. Maar Gerard was nog van veel meer mensen, allereerst natuurlijk van zijn vrouw en (klein)kinderen, broer en zussen. Zij hebben in de kerk en in het crematorium daar veel over verteld. Dat Gerard van nog veel meer mensen was, bleek op de dag van de uitvaart. De rij wachtenden voor de condoleance in de Schouw ging tot ver in de Grotestraat. De dienst begon daardoor een uur later. Gerard is herdacht als een man die zich helemaal gaf aan familie, vrienden, de kerk en nog veel meer. Mij viel op hoe nuchter hij met zijn ziekte omging. Zo aanvaardend en tegelijk strijdend om zo lang mogelijk bij zijn geliefden te blijven. Hij bleef actief tot het laatst. In de dienst overdachten we het lied van Paulus in I Korinthiërs 13 over de liefde. Daarvan zegt de apostel dat die geduldig is en zich niet boos laat maken, niet praat! 'Zij zoekt zich zelve niet', hoe passend bij Gerard die zo gericht was op anderen, op hun welzijn en geluk. De kerk was praktisch helemaal vol en er waren heel veel bloemen en veel goede woorden. We namen afscheid van een gezegend mens die zelf een zegen is geweest. Hoe mooi en hoe navolgenswaard! Dat laatste natuurlijk ieder op zijn/haar manier. We hoeven geen Gerard te worden, maar wel, net als hij, ons laten leiden door die Geest van liefde en inzet voor elkaar, waarvan Gerard op zijn manier heeft getuigd. Moge zo zijn gedachtenis tot zegen zijn.

ds. Arie van Houwelingen

Pastorale hulp

Voor een gesprek of pastorale hulp, zijn onze predikant Arie van Houwelingen, geestelijk verzorger Sape Visser en met als achterwacht predikant Wiert Sarolea bereid u te helpen. U kunt hen bereiken onder de volgende telefoonnummers:

Arie van Houwelingen, (0546 - 433 590), Sape Visser (06 2939 1638), Wiert Sarolea (06 2353 2866)

Ben ter Haar, scriba.grotekerk@pga-almelo.nl