



Nieuwsbrief

Nieuwsbrief wijkgemeente de GROTE KERK@LMELO

Het is zover: onze gemeentemiddag en -avond

Morgen, of als u de mail donderdag 21 november leest, vandaag, is onze gemeentemiddag- en -avond. Wees welkom.

Om 15.30 uur is de inloop. Het programma begint om 16.00 uur. De bijeenkomst is in De Schouw en gaat door tot de klok van rond 20.30 uur. We beginnen met koffie, thee en wat lekkers. Daarna volgt een glaasje en dan de maaltijd met ingrediënten waarbij iedereen die dat wil, daaraan iets heeft bijgedragen. Het samenkomen gebeurt onder het motto:

"We trakteren elkaar voor de goede tijden die wij samen mochten beleven."

Het belooft een gezellige bijeenkomst te worden. Harry Konijnenbelt en Wiert Sarolea loodsen u door het programma. Van veel gemeenteleden is foto- en ander materiaal aangereikt. Meerdere gemeenteleden hebben aangegeven iets te willen bereiden voor onze gezamenlijke maaltijd. Let wel, het is fijn als u iets meeneemt voor deze maaltijd, het moet echter geen drempel voor u zijn. Kom gezellig langs. U kunt het middag- en avondgedeelte bezoeken. Lukt u dat niet, u bent tijdens de middag of alleen de avond ook welkom. Doel is met elkaar en met onze bekende predikanten Otto Mulder, Koos Sluiter, Pieter Endedijk en Wiert Sarolea herinneringen op te halen. Dat gebeurt aan de hand van de mooie bijdragen, bijvoorbeeld over Frenswegen, de reizen naar Israël, de Taizévieringen, Follow the Light, de activiteiten van de jeugdkerk, handwerkgroep en bijvoorbeeld de bloemengroep.

Als u komt, houd er rekening mee dat de parkeergelegenheid op het parkeerterrein bij de Schouw en bij de kerk beperkt is. Vanwege de verbouw van de Grote Kerk.

Van de gemeentemiddag en -avond wordt een film gemaakt, later terug te zien op Kerkdienst gemist.

Zondag 24 november, Eeuwigheidszondag

Aanstaande zondag vieren wij de gedachtenis van de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar. De viering vindt plaats in de Pniëkerk, Dominee Marco Montagne en ondergetekende gaan samen voor.

Het gedachtenisritueel van deze Eeuwigheidszondag gaat anders dan onze wijkgemeente de Grote Kerk gewend is. Als de namen een voor een worden voorgelezen, steekt een gemeentelid bij elke naam een kaars aan. Marco en ik wisselen elkaar af bij het voorlezen van de namen. Na het zingen van een lied krijgen vervolgens alle aanwezige kerkgangers de gelegenheid naar voren te komen om zelf een waxinelichtje te ontsteken, in gedachtenis aan een dierbare die is overleden. Dit kan in alle rust gebeuren en mag tijd in beslag nemen. Door dit gezamenlijk ritueel, kan je zeggen, dat we samen het licht delen, ontstoken aan de paaskaars. We vieren deze zondag geen Heilig Avondmaal.

Ik zelf zal de dienst rond het woord doen, Marco het allereerste deel tot en met het gloria, en de dienst rond het antwoord, dat wil zeggen het dankgebed, voorbeden en de zegen. Alle nabestaanden hebben een uitnodigingsbrief ontvangen.

Dominee Wiert Sarolea

De dienst is te volgen via www.kerkdienstgemist.nl

Nadien wordt samen koffiegedronken.



Witte steentjes ter gedachtenis

Behalve grote dingen gaan ook heel veel kleine dingen veranderen na 1 januari 2025 en net anders gaan lopen dan wij allen gewend waren. Veel leden van onze Protestantse Gemeente Almelo (PGA) hebben de handen op dit moment er vol aan om dat alles te regelen. Dat is onvermijdelijk nu de wijkgemeentes van de PGAlmelo in elkaar schuiven. Gelukkig zijn op veel belangrijke terreinen al uitgewerkte plannen ontwikkeld hoe grote zaken gaan lopen, bijvoorbeeld ten aanzien van de erediensten. Na het sluiten van de Pniëlkerk eerst op nog twee locaties en vanaf Eerste Paasdag op één locatie als de herinrichting van de Grote Kerk klaar is.

Een voorbeeld van een 'klein' ding maar zeker niet onbelangrijk, dat gaat veranderen is hoe wij de overleden gemeenteleden gedenken. De ene wijkgemeente deed dat met kruisjes, de andere met steentjes en misschien was er ook nog een derde manier gevonden in één van de wijkgemeentes. De Algemene Kerkenraad heeft na de zomer besloten om na 24 november de namen van overleden gemeenteleden te schrijven op kleine witte stenen. Deze zullen later, na Pasen 2025, worden gelegd rond het doopvont in de Grote Kerk. Bij de gedachtenisdienst in november 2025 krijgen nabestaanden vervolgens de gelegenheid deze stenen als aandenken mee naar huis te nemen. De motivering voor het gebruik van stenen in plaats van andere voorwerpen kunt u hieronder lezen in het aangenomen voorstel van de Algemene Kerkenraad. Het is geschreven door mijn collega Monica Schwarz.

'Vanuit het bijbelboek Openbaringen is de symboliek ontstaan van een witte steen waarop een nieuwe naam staat. (Openb 2:17). Het steentje verwijst naar een nieuw begin, naar een nieuw leven bij de Eeuwige. In vele protestantse kerken is het gebruik van beschreven stenen onderdeel geworden van het ritueel van de gedachtenis van overledenen. Op het steentje kunnen we nu nog niet die nieuwe naam schrijven, maar de namen van onze dierbaren zoals wij die kenden – in het vertrouwen dat de Eeuwige hun naam bewaart en vernieuwt. Op het steentje worden de naam en de geboorte- en overlijdensdatum geschreven. Voor de stiltekapel in de Grote Kerk komt het oude marmeren doopvont te staan. Het idee is om dat te gebruiken voor het gedenken van de overledenen. Hierdoor verwijs je ook naar de verbondenheid met Jezus, en de symboliek van de doop: sterven met Jezus én met hem opstaan.'

Vanuit het ministerie zullen een paar mensen worden benaderd die de wekelijkse taak om beurten op zich willen nemen de stenen te beschrijven en op zondagochtend klaar te leggen in de kerk mocht er een afkondiging zijn van overlijden. Mocht onder ons leden zijn met een mooi regelmatig handschrift en deze taak met twee of drie mensen op zich willen nemen, laten zij zich aanmelden bij één van de predikanten.

Met vriendelijke groet, namens het ministerie van predikanten van de Protestantse Gemeente Almelo, Wiert Sarolea.

Morgengebed en afscheid koster

Zondag 22 december, vierde advent houden wij als wijkgemeente van de Grote Kerk om 10.00 uur ons morgengebed in de Schouw. Medewerking hieraan wordt verleend door de cantorij. Na deze dienst is tijdens het koffiedrinken alle gelegenheid om afscheid te nemen van onze koster Jurrien Witvoet.

Uw wijkkerkenraad



Nieuwsbrief

Nieuwsbrief wijkgemeente de GROTE KERK@LMELO

Nieuws nieuwsbrief PGA en kerkblad

Nu per 1 januari aanstaande de wijkgemeenten samengaan in de Protestantse Gemeente Almelo (PGA) betekent dit dat de zondags/nieuwsbrieven van de verschillende wijkgemeenten verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt de nieuwsbrief PGA, die wekelijks uitkomt op donderdag of vrijdag. In deze nieuwsbrief staan onder andere de vieringen/kerkdiensten, medeleven, agenda, activiteiten, mededelingen etc. Kortom alles wat de komende week gaat gebeuren of is gebeurd in de PGA.

De nieuwsbrief wordt digitaal verspreid. Het is dus belangrijk dat de redactie van de nieuwsbrief over uw e-mailadres beschikt. Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen, kunt u zich aanmelden via inschrijvenniewsbrief@pga-almelo.nl

Nu kan het zijn dat u geen e-mailadres hebt, dan is er de mogelijkheid ewen papieren versie van de nieuwsbrief te krijgen. U kunt zich daarvoor opgeven bij Christina Meier telefoon 06-30563954. Kopij voor de nieuwsbrief kan vanaf eind december worden ingeleverd bij nieuwsbrief@pga-almelo.nl

Jarenlang hebben we genoten van het kerkblad Kwintet, maar dat gaat ook veranderen. Het nieuwe kerkblad zal drie keer per jaar worden uitgegeven en beschikbaar zijn voor alle gemeenteleden, dus geen betaald abonnement meer. Het kerkblad zal geen actuele informatie bevatten, maar meer achtergrondnieuws, verdieping en over gemeente(leden) gaan.

Algemene Kerkenraad

Pastorale hulp

Voor een gesprek of hulp, zijn emertiuspredikant Arie van Houwelingen en geestelijk verzorger Sape Visser graag u terzijde te staan. Achterwacht is dominee Wiert Sarolea. U kunt hen bereiken:

Arie van Houwelingen: (0546 - 433 590),

Sape Visser: (06 2939 1638),

Wiert Sarolea: (06 353 2866).

Ben ter Haar, scriba.grotekerk@pga-almelo.nl