



De vieringen van de Stille Week en Pasen

De gezamenlijke kerken houden in de Stille Week naar Pasen verschillende vespers. Morgen, dinsdag 12 april, is de **oecumenische vesper** (19.00 uur) in de Grote Kerk. Onze geestelijk verzorger Sape Visser leidt de viering. Henk Kamphuis bespeelt het orgel, cantor is Dick van Zwieten.

Pasen 2022 in de Grote Kerk

Dominee Wim Blanken leidt deze week drie vieringen tijdens de Paasperiode. Hij schrijft hierover het volgende:

'Huub Oosterhuis zegt in een paar regels alles over Pasen, over de weg die Jezus gaat:

*Hij zal zijn leven geven.
Hij maakt zichzelf tot brood.
Hij sterft en anderen leven.
Hij overleeft de dood.*



Op Goede Vrijdag staan we stil bij de dood van Jezus, in de viering op de Paasavond (of: in de Paasnacht) en op de Paasmorgen bij Zijn opstanding. Vanouds begint het Paasfeest echter niet op Goede Vrijdag, maar op Witte Donderdag, op de avond vooraf ..., waarop Jezus met Zijn vrienden de Pèsachmaaltijd hield, een samenzijn ter herinnering aan de uittocht ooit uit Egypte, het land waar de Joden slaven waren.

Brood en wijn namen en nemen bij deze maaltijd een belangrijke plaats in.

Op **Witte Donderdag** (19.30 uur) heeft Jezus brood en wijn op Zijn eigen uittocht, op Zijn leven en dood betrokken, heeft Hij het avondmaal ingesteld. Vandaar dat we niet, zoals in veel protestantse kerken gebruikelijk is, het avondmaal op Goede Vrijdag vieren, maar op de avond vooraf. Op Witte Donderdag lezen we, behalve Exodus 12, 14-20, over de uittocht, het klassieke Evangelie: Johannes 13, 1-15. Jezus wast de voeten van zijn leerlingen, bewijst Zich als dienaar.





Nieuwsbrief

Nieuwsbrief wijkgemeente de GROTE KERK@LMELO

Op **Goede Vrijdag** (19.30 uur) is het, voorafgaande aan de dienst, stil in de kerk. De kleur is paars, kleur van inkeer en omkeer. In deze viering staan we, met onder meer Maria en Johannes, onder het kruis. De lectoren lezen Johannes 18 en 19. De uitleg ontbreekt in deze dienst: de geschiedenis van het lijden en sterven van de Messias spreekt voor zich. De liederen verwoorden onze ontzetting én onze verwondering. Onze ontzetting over ons mens – zijn en onze verwondering over de weg die Jezus vrijwillig gaat.

Het is te herkenbaar: het schuldig én onschuldig lijden dat mens en schepping treft, de verborgenheid van God. Stil, terwijl het donker begint te worden, verlaten we de kerk. De stilte heeft ook zijn naam gegeven aan de Stille Zaterdag waarop door ons wordt gezwegen. Er is onherroepelijk een einde gekomen aan Jezus' leven. Het laatste wat mensen Hem kunnen geven, is een graf. De dood, wat dood – en lamslaat, schijnt het laatste woord te hebben. Op Stille Zaterdag levert Jezus een gevecht met de dood. Dat gevecht speelt zich buiten ons af. Wij kunnen er enkel de vruchten van plukken als God overwint.

De dienst op Stille Zaterdag, de **Paaswake** (21.00 uur), begint in een donkere kerk. Vanuit de stilte, de ontzetting over ons mens-zijn, vanuit het donker groeien we mee naar het Licht. "Licht van Christus", roepen we op het moment dat een ambtsdrager de brandende paaskaars de kerk indraagt. Onder het zingen van: "*Licht dat ons aanstoot in de morgen*" geven we met onze kleine



kaarsen het licht aan elkaar door. Alle lezingen, vanouds twaalf, over schepping, Noach, Egypte en de Rode Zee, enzovoort, herhalen het: God laat Zijn schepping niet los en haalt haar dóór het donker heen. Zo luidt het Evangelie van Pasen. We worden herinnerd aan onze doop: we mogen opstaan tot leven. Feitelijk actualiseren we de betekenis van onze doop. Rondom de tafel is Jezus, in brood en wijn, als de Levende in ons midden!

Op de **Paasmorgen** (10.00 uur) vieren we tenslotte, in alle uitbundigheid het feest van de opstanding! Het is de eerste dag van een nieuwe scheppingsweek, "het voorgoed begonnen begin" (Nijhoff) van de messiaanse toekomst. De Opgestane Heer zegt ook in ons midden: "Vrede zij met jullie!"

De kerkenraad wenst u een heuglijk Paasfeest!
Dominee Wim Blanken

De vieringen zijn ook online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door te gaan naar

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo>



Nieuwsbrief

Nieuwsbrief wijkgemeente de GROTE KERK@LMELO

Toelichting Loslaten & Opnieuw beginnen

Volgende week **vrijdag 22 april om 20.00 uur** bent u allen uitgenodigd in de Grote Kerk.

Het conceptadvies van Loslaten & Opnieuw beginnen, over de toekomst van onze Protestantse Gemeente Almelo wordt dan gepresenteerd. Het is belangrijk deze bijeenkomst bij te wonen. Het advies wordt nader toegelicht, u kunt uw reactie daarop geven. Vragen of ideeën hierover:; daarvoor kunt u contact opnemen met Jan Boer, Kerkvitaal, gemeenteadviser en begeleiding.

E-mail: janboer@kerkvitaal.nl Tel : 06 – 111 11 538

Kijk op www.loslatenenopnieuwbeginnen.nl voor meer informatie.



Stichting Help Oost Europa Almelo

Volgende week **zondag 24 april** is na de kerkdienst het koffiedrinken. Dinant Pas van de Stichting Help Oost Europa vertelt bij die gelegenheid over het werk van zijn stichting. Zo helpen zij momenteel bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Onze wijkgemeente ondersteunt onder meer met de diaconale collecte het werk van deze stichting.



Vandaag...

John Veldhuis is trouw lezer van onze Nieuwsbrief. John is theatermaker en maakt gedichten.

Vandaag.....

*Ik heb vandaag een mens ontmoet
met liefde in zijn ogen....*

*Hij gaf me het vertrouwen terug
en ik ging opnieuw geloven...:
dat alles tot je terugkeert
wat je in liefde en vriendschap doet...*

Er leven engelen op aarde....

Ik heb er een ontmoet.....

John Veldhuis

Pastorale hulp

Voor pastorale hulp of een gesprek, zijn emeritus predikant Arie van Houwelingen en geestelijk verzorger Sape Visser graag bereid u terzijde te staan.

Hun telefoonnummers zijn:

Arie van Houwelingen,
emeritus predikant (0546 - 433 590)

Sape Visser,
geestelijk verzorger (06 2939 1638)

Namens wijkgemeente De Grote Kerk

Ben ter Haar, scriba

scriba.grotekerk@pga-almelo.nl