



Nieuwsbrief

Nieuwsbrief wijkgemeente de GROTE KERK@LMELO

Palmzondag 10 april

10 april	Palmzondag
10.00 uur.	Ds. M. Schepers – van der Poll
	Lezingen: Jesaja 50, 4 – 7; Filippenzen 2, 5 – 11; Lucas 19, 28 – 40.

Wij vieren Palmzondag. Dominee Maaïke Schepers – van der Poll uit Enschede leidt deze dienst. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Met medewerking van de cantorij. Lector is Rita van Oosterom.

De viering is online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door te gaan naar <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo>

Koffiedrinken

Na de dienst van komende zondag kan gezamenlijk koffie worden gedronken in De Schouw.

Oecumenische Vespers

De Werkgroep Oecumenische Vieringen Almelo Centrum, waaraan wij als wijkgemeente deelnemen verzorgt in de Stille Week naar Pasen meerdere vespers. De werkgroep meldt hierover: *'In deze week zijn wij als christelijke kerken in het bijzonder met elkaar verbonden. Allemaal herdenken we het lijden en sterven van Jezus en vieren we de Opstanding. Om die verbondenheid tastbaar en voelbaar te maken, zijn er in de Stille week drie vespers (korte avonddiensten) waarbij we elkaar van harte uitnodigen. We willen elkaar welkom heten in onze kerken, zodat we juist in deze week iets van eenheid ervaren. Eenheid in verscheidenheid, want in elke kerk vieren we op eigen wijze.'*

Wees welkom:

maandag	11 april 19 uur	oecumenische vesper in de St. Georgiusbasiliek
dinsdag	12 april 19 uur	oecumenische vesper in de Grote Kerk
woensdag	13 april 19 uur	oecumenische vesper/stilteviering in kerkgebouw De Bleek



Vieringen in de Stille Week en met Pasen

In de Stille Week voor Pasen worden in de Grote Kerk meerdere diensten gehouden. Henk Kamphuis hierover: We vieren Pasen in de Grote Kerk. Dat doen wij met de volgende diensten:

Witte Donderdag 19.30 uur is de gedachtenisdienst rond de instelling van het Avondmaal.

Goede Vrijdag 19.30 uur vieren wij de Gedachtenisdienst met het lijdensevangelie. In deze dienst kunt u een meegebrachte roos leggen bij het kruis.

Zaterdag 21.00 uur is de **Paaswake** rond licht, water, woord, brood en wijn.

Zondag 10.00 uur, Paasmorgen, dan vieren wij de dienst van Woord en Gebed.

Over de vieringen in de Stille Week voor Pasen verschijnt begin volgende week een Nieuwsbrief met daarbij gevoegd de verschillende orden van dienst.



Nieuwsbrief

Nieuwsbrief wijkgemeente de GROTE KERK@LMELO

Kerkconcert

Vanmiddag om 14.00 uur is in deze kerk het concert van shantykoor De Oostvaarders in samenwerking met het Overijssels Byzantijns Mannenkoor. De entree is gratis. De kerk is open vanaf 13.30 uur. Het kerkconcert wordt aangeboden door de Stichting Vrienden van de Grote Kerk en het Kerkplein.

Helpen bij Kerk Open

De groep vrijwilligers van Kerk Open is begonnen na een lange tijd van stilte door corona. Elke zaterdag is de Grote Kerk weer open voor publiek, van 13.00 tot 16.00 uur. Vanaf 15.00 uur wordt het orgel bespeeld.

Wie één of twee keer per maand een paar uur beschikbaar heeft om in tweetallen te surveilleren in de kerk en bezoekers te ontvangen, kan zich als kandidaat aanmelden bij Harry Konijnenbelt, tel. 06-13119848 of stuur een mailtje naar harry@konijnenbelt.nl.

Wie zich bovendien verder in de geschiedenis van kerk en stad wil verdiepen, kan zich ook melden voor een training tot kerkgids.



Stille Zaterdagtocht

Nico Knol en Aafke Hagens zijn betrokken bij de Stille Zaterdagtocht, zaterdag 16 april: *'Met de Stille Zaterdagtocht willen we stil staan bij een paar verhalen over Jezus in de Bijbel. Wat doen die verhalen met jou, wat heb je vandaag beleefd tijdens de fiets- of autotocht langs een aantal herinneringspunten. Of onderweg. Het is mooi om na afloop te luisteren naar de verhalen van vandaag, naar jouw belevenissen. En dan helpt het om er wat bij te drinken of te snoepen. Tijdens de tocht hebben we een aantal opdrachten, waarmee we het vertellen van verhalen proberen te stimuleren. We starten bij kerkgebouw De Bleek aan de Hofstraat, om 14 uur. De duur van beide tochten is ongeveer 2 uur (de fietstocht is ongeveer 20 km). De tocht rijd je in kleine groepjes. Vooraf opgeven is gewenst en geef ook aan of u de fietstocht of de autotocht gaat doen. Voor opgeven of bij vragen kunt u terecht op adres: stillezaterdag@pga-almelo.nl.*

Pastorale hulp

Voor pastorale hulp of een gesprek, zijn emeritus predikant Arie van Houwelingen en geestelijk verzorger Sape Visser graag bereid u terzijde te staan. Hun telefoonnummers zijn:

Arie van Houwelingen, emeritus predikant (0546 - 433 590) **Sape Visser,** geestelijk verzorger (06 2939 1638)

Namens wijkgemeente De Grote Kerk
Ben ter Haar, scriba

scriba.grotekerk@pga-almelo.nl