



Nieuwsbrief

Nieuwsbrief wijkgemeente de GROTE KERK@LMELO

Dienst van zondag 14 november

14 november 10 uur	Negende zondag van de herfst Ds. W. Broekema, Nijverdal Lezingen: Exodus 30, 11-16; Hebreeën 10, 19-25; Marcus 12,3-13,2.
---------------------------	---

Het is de negende zondag van de herfst. Dominee Wolter Broekema uit Nijverdal leidt deze dienst. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Lector is Gerry Konijnenbelt.

In de Grote Kerk geven wij elkaar de ruimte:



Draag een mondkapje bij het in- en uitgaan van de kerk. Houd in de kerk de **1,5 meter** afstand tot elkaar. U kunt zonder coronabewijs de kerkdienst bezoeken.

In de Grote Kerk worden **Liedboeken** uitgegeven voor het volgen van de dienst, met daarbij de verkorte orde van dienst. De liederen worden aangegeven op de liedborden. U kunt ook de bijgevoegde orde van dienst thuis printen en meenemen naar de kerk.

Online de dienst volgen

De dienst van zondag en vesper van woensdag zijn online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door naar <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo> te gaan.

Follow the Light

Komende donderdagavond 18 november kan, onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen, iedereen die dat wil deelnemen aan Follow the Light. Een doorlopende viering in aanloop naar Eeuwigheidszondag, volgende week zondag 21 november. Op deze zondag wordt de Gedachtenis gevierd van allen die het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan.

De Grote Kerk wordt tijdens Follow the Light uitsluitend met kaarsen verlicht.

Mensen worden op straat uitgenodigd in de kerk een eigen lichtje aan te steken.

Van 18.00 tot 21.00 uur is de Grote Kerk open en gaan de vrijwilligers het centrum in om belangstellenden uit te nodigen. Zij krijgen daar het kaarsje aangeboden. In de kerk vinden zij licht in de duisternis. Stilte wordt afgewisseld met muziek. Op een briefje kan iedereen zijn gedachten opschrijven.

Follow the Light

Ben jij op die avond in het centrum?

Op deze avond opent de Grote Kerk Almelo haar deuren voor iedereen die een kaarsje wil aansteken, even op adem wil komen en wil genieten van de stilte. Ook als je gewoon even binnen wilt kijken, ben je van harte welkom.

De Grote Kerk Almelo | www.gjkp.nl

Follow the Light
Donderdagavond
18 november 2021
18.00u - 21.00u

verstillig
ontmoeting
muziek
beziinning
verdieping

Grote Kerk
Kerkplein 17



Nieuwsbrief

Nieuwsbrief wijkgemeente de GROTE KERK@LMELO

Eeuwigheidszondag

"De laatste zondag van het jaar, volgende week zondag 21 november, sluiten wij zoals gebruikelijk het kerkelijk jaar af. Daarna breekt de Adventstijd aan, op weg naar Kerstmis. De tijd gaat snel! Op deze zondag is in de Grote Kerk jarenlang de Gedachtenis gevierd van allen die in het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan. Er wordt een kaars gebrand bij het noemen van de naam, de geboortedag en de sterfdag, om herinnerd te worden aan een mens, die gekend is en in liefde voortleeft in onze gedachten en bij God is opgenomen in de Gemeenschap der heiligen. Dat is de gedachte aan allen die voor ons hebben geleefd. Wij staan op hun schouders en dragen met ons mee de inzet en de verworvenheden van ons voorgeslacht. In de Bijbel wordt daarom gesproken over kinderen van Abraham. En je kunt ook zeggen 'mensenkinderen' om terug te gaan tot Adam. De mens staat daarom steeds centraal in deze gedachtenis. De wijkkerkenraad nodigt eenieder uit, die in de kerk meeleeft en een gestorven familielid wil gedenken.

Vorig jaar was ik ook uw voorganger. Dit jaar opnieuw in, uiteraard onder voorbehoud van de coronamaatregelen, een dienst van Schrift en Tafel. Als de Gedachtenis met alle lichtjes op het doopvont is geweest, klinkt de oproep om te komen tot de Tafel van de Heer, om de eenheid met Hem te vieren in de tekenen van brood, voor ons gebroken en de wijn, voor ons vergoten en wijzend op zijn komend Koninkrijk. Deze eenheid is uniek en ik verheug me om met u deze dienst te vieren.

Met een hartelijke groet aan u allen",

Dominee Otto Mulder, Balk



Pastorale hulp

Voor pastorale hulp of zomaar voor een gesprek, zijn emeritus predikant Arie van Houwelingen en geestelijk verzorger Sape Visser graag bereid u terzijde te staan. Zij zijn te bereiken onder de volgende telefoonnummers:

Arie van Houwelingen,
emeritus predikant (0546 - 433 590)

Sape Visser,
geestelijk verzorger (06 2939 1638)

Namens wijkgemeente De Grote Kerk
Ben ter Haar, scriba
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl