



Nieuwsbrief

Nieuwsbrief wijkgemeente de GROTE KERK@LMELO

19 augustus 2021

De viering van zondag 22 augustus

22 augustus	Tiende zondag van de zomer
10 uur	M. Schepers – Van der Poll, Enschede
	Lezingen: 2 Koningen 4, 42-44; Efeziërs 6, 1-9; Marcus 8, 1-21.

Het is de tiende zondag van de zomer. Dominee Maaike Schepers – Van der Poll uit Enschede leidt deze dienst samen met wijkgemeente Pniël in de Grote Kerk. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Lector is Margit van Roosendaal.

Neem uw eigen Liedboek mee naar de Grote Kerk of print de bijgevoegde orde van dienst uit. In de kerk liggen verkorte orden van dienst die u mee mag nemen naar huis. De liederen worden aangegeven op de liedborden. In de kerk worden vanwege coronamaatregelen **geen** Liedboeken uitgereikt. U mag de liederen op ingetogen wijze meezingen.



Gewerkt wordt met registratie aan de voordeur en er zijn coördinatoren in de kerk die u een zitplaats aanwijzen. Het blijft gewenst vooraf aan te melden: Stuur een e-mail aan grotekerkopen@gmail.com U meldt daarbij uw naam en telefoonnummer.

Online de dienst volgen

De dienst van zondag is online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door naar <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo> te gaan.

Extra aandacht voor Haïti

De aardbeving in Haïti zal u vast niet ontgaan zijn. Het land dat keer op keer geconfronteerd wordt met rampen, heeft nu opnieuw verwoesting ondergaan. Via het internationale kerkelijke netwerk van de ACT Alliantie kan Kerk in Actie de helpende hand toesteken, en is inmiddels begonnen met noodhulp. Het College van Diakenen heeft inmiddels een bedrag overgemaakt naar KIA.

Kom in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti. U kunt dat doen door een bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'aardbeving Haïti.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

Startzondag

'Van U is de toekomst' is het thema voor het kerkelijk jaar dat begint bij de startzondag, **5 september in de Grote Kerk**. Zo staat het 'Onze Vader' en dan met name de zin 'Uw koninkrijk kome' centraal. Het thema gaat over nu en morgen. Daarmee is het ook voor kinderen en jongeren een aansprekend thema.

Sape Visser, geestelijk verzorger Grote Kerk



Nieuwsbrief

Nieuwsbrief wijkgemeente de GROTE KERK@LMELO



Gemeenteberaad

Zondag 19 september houden wij na de kerkdienst een gemeenteberaad. De projectgroep van Loslaten & Opnieuw beginnen, over de toekomst van onze wijkgemeente en de Protestantse Gemeente Almelo, verzorgt dan een presentatie.

Pastorale hulp

Voor pastorale hulp of zomaar voor een gesprek, zijn emeritus predikant Arie van Houwelingen en geestelijk verzorger Sape Visser graag bereid u terzijde te staan. U kunt daarvoor contact opnemen met onze scriba, Ben ter Haar.

Ben ter Haar, scriba
Scriba.grotekerk@pga-almelo.nl.